



Grote of Sint Vituskerk Naarden

Zondag 18 februari 2024

1^e zondag 40 dagentijd

Voorganger: ds. D. Pruiksma, Weesp

Organist: Wybe Kooijmans

Orgelspel ter voorbereiding

Vorbereiding

Begroeting door de ouderling van dienst

Ontsteken van het licht op de tafel

We gaan staan

Bemoediging en drempelgebed

V: Onze hulp is in de Naam van de Heer

G: die hemel en aarde gemaakt heeft.

V: Wanneer Gij zelf niet bij ons zijt,
blijft dit huis leeg
en als Gij zelf niet met ons gaat,
zijn wij vergeefs bijeen;
wanneer Gij zelf ons niet verlicht,
weten wij geen raad.

**G: Breng ons dan tot waar Gij zijt,
tot voor uw lichtend aangezicht.
Verdrijf het donker waarmee wij U bedekken.**

V: Maak dan uw stem hoorbaar,
ons lied waarachtig
en ons gebed beziel.

G: Amen.

🎵 Psalm 91 strofe 1 en 2

We gaan zitten

Kyriegebed, besloten met lied 301k

♪ Psalm 91a

Projectlied Petrus

Aandacht voor de kinderen waarna ze naar de nevendienst gaan

De Schriften

Groet

V: De Heer zij met u!

A: **Ook met u zij de Heer!**

Gebed van de zondag

1^e Lezing: Genesis 3: 1-9

♪ Lied 944 strofe 1 en 3

2^e Lezing: Lucas 4: 1-13

♪ Lied 539

Verkondiging

Orgelspel ter meditatie

♪ Lied 538

Gebeden en gaven

Uit de gemeente

Aandacht voor de collecten bij de uitgang
of via de GIVT of kerk-app:
50% voor Kerk in Actie, Binnenlands
diaconaat

Omzien naar gevangenen



GIVT

Gebruik de Givt-app om de QR-code
te scannen en gewoon te blijven geven



In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken naar herstel.

Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar ook een nieuwe kans bieden in de maatschappij.

Info: www.kerkinactie.protestantsekerk.nl

25 % voor het eigen kerkenwerk

25 % voor de eigen diaconie

De kinderen komen terug

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk gebeden 'Onze Vader'

Wegzending en zegen

Allen gaan staan

🎵 Lied 556

Zegen, met gezongen 'Amen'

Uitleidend orgelspel: Bewerking van lied 556 - Wybe Kooijmans

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en koffie, thee en limonade te drinken. U bent van harte uitgenodigd.

De bloemen zijn gebracht naar mw. A Visser-van der Berg

Vanavond

Naar aanleiding van de oorlog in Israël en de Gazastrook, hielden we sinds november een kwartier stilte voor vrede. In overleg met de parochie hebben we bedacht dat de oecumenische vespers in de 40-dagentijd daarvoor in de plaats zullen komen. Van harte welkom bij deze mooie oecumenische initiatieven!

De **1^e vesper** vindt vanavond plaats

Grote of Sint Vituskerk – 19.30

Voorganger: ds. Peter Korver

Activiteit deze week

Donderdag 22 februari

De Veste-viering

De dienst wordt geleid door mevrouw Agaath Schilder-Verhoef

Komende zondagen

25 februari **2^e zondag in de 40 dagentijd**

Grote of Sint Vituskerk – 10.15 uur

Voorganger: ds. Evert-Jan van Katwijk

2^e vesper 25 februari

RK-Sint Vituskerk – 19.30 uur

Voorganger: ds. Jan Peter Schouten

3 maart **3^e zondag in de 40 dagentijd**

Grote of Sint Vituskerk – 10.15 uur

Voorganger: ds. Evert-Jan van Katwijk

3^e vesper 3 maart

Grote of Sint Vituskerk – 19.30 uur

Voorganger: Pastoor Carlos Fabril

10 maart **4^e zondag in de 40 dagentijd**

Grote of Sint Vituskerk – 10.15 uur

Voorganger: ds. Evert-Jan van Katwijk

4^e vesper 25 februari

RK-Sint Vituskerk – 19.30 uur

Voorganger: Mw. Agaath Schilder-Verhoef

17 maart **5^e zondag in de 40 dagentijd**

Grote of Sint Vituskerk – 10.15 uur

Voorganger: ds. Evert-Jan van Katwijk

5^e vesper 17 maart

Grote of Sint Vituskerk – 19.30 uur

Voorganger: Kapelaan Mikel Palic

24 maart **Palmzondag**

Witte Kerk – 10.30 uur

Voorganger: ds. Evert-Jan van Katwijk

Inmiddels is het in onze kerkelijke gemeente een traditie.

In de veertigdagentijd, een tijd van soberheid en inkeer, richten we ons op het **symbool van een kruis**. Deze traditie werd ooit meegenomen uit Devon, Engeland (Torbay, Church of the Three Crosses).

Rond het kale kruis in de eerste weken van de 40 dagentijd bestaat ongemak. Wat moeten we met dat kale hout? Wat ziet het er lelijk uit. Moet dat wel in de kerk staan? Het kale kruis confronteert ons.

aaMet lelijkheid, met lijden, met verdriet en pijn.

We omhullen het in de eerste weken van de 40-dagentijd met een paarse doek. Paars is deze periode de liturgische kleur. Kleur van inkeer en rouw. Op de doek afbeeldingen van krantenkoppen met berichten over leed. Onder meer zijn het de berichten over het geweld in Israël en Gaza.

Het kruis staat in de kerk om ons te bezinnen en waar mogelijk in actie te komen voor wat en wie kwetsbaar is. Ook om te bidden tot God om ontferming voor de nood van de wereld.

Website: www.pkn-naarden.nl